

לאספה היסודית (תשובה על גליון השאלות)א'ו' חשון תרפ"ב

לפי החלטת אסיפה הכללית של שלשום תקרא סוף סוף בימים הקרובים אותה ה"אספה", שאחדים מהחברים כל כך הרבה חיכו לה. ההכנות ל"אספה היסודית" התחילו דווקא מכבר, אבל מפני היחס האדיש של חלק גדול מהחברים, הטייפ (?) שלהן הלך הלוך וחלש, עד שפעם החליטו אפילו לוותר על חלק מהשיחות. וצריך להעיר שויתרו דווקא על אותו החלק, שכולל בו את הרעיון העיקרי של הקבוצה ותפקידה. העובדה המעציבה הזאת לבש ( ? ) על זה שלחלק גדול מהחברים שלנו עדיין לא ברור התפקיד העיקרי של "אסיפה היסודית". אין פה מה לחזור על היחס הידוע של הרבה חברים לאסיפה הזאת ולהכנותיה, ובייחוד לאלה, שנגעו בצד החברתי והתרבותי. וגם האסיפה של שלשום היה נסיון מצד אחדים להוציא לגמרי מסדר היום של האספה היסודית את השאלה "הקבוצה ומטרתה", זאת אומרת להוציא את הלב מגוף חי. כזה הוא המצב וכאלה הם התנאים הקשים. אבל האספה סוף סוף תקרא, והיא צריכה לתת לנו תשובה על השאלות העומדות על הפרק ובראש וראשונה על שאלת השאלות – "הקבוצה ומטרתה".

האספה צריכה לתת לנו את הרעיון היסודי ש (?) אותנו וייתן לנו תוכן לחיינו. האספה צריכה להראות לנו את הדרך הנכונה, אשר בה נלך להגשמת שאיפותינו. הייתי אומר במילים קצרות: היא צריכה לתת לנו את זכות הקיום שלנו.

ב.

גליון השאלות שנערך והוגש לפני כל חבר וחבר בשביל חומר לאספה היסודית הוא קצת מסובך ויותר מדי כולל וקשה לענות ב"כן" או "לא" או בכלל במילים קצרות. מצד שני אני רוצה להשתמש בהזדמנות הזאת ולהביע ביותר אריכות את מחשבותיי על כל שאלה ושאלה ובייחוד על הרעיון היסודי שיש להכניס בקבוצה.

ובכן על פי הסדר, על ראשון – ראשון, ועל אחרון – אחרון.

א. כשבאים לדבר על "קבוצה" ורעיון היסודי שלה, צריך קודם כל לברר את פירוש המילה של קבוצה, את התוכן שאנחנו רוצים להכניס בה, כי אנחנו רואים ששונים הם הפירושים שכל אחד ואחד נותן לה. אחדים חושבים שקבוצה זו קבוץ אנשים (ויכולים הם להיות רחוקים ברוחם ובהשקפותיהם איש מרעהו) שעובדים עבודה משותפת (במשק חקלאי קולקטיבי או באיזו עבודה מקצועית אחרת, או בכלל באיזו עבודה ציבורית וכן הלאה). אחרים מרחיבים את היסוד העיקרי של הקבוצה ומכניסים גם חיים משותפים בצורות שונות. אבל יש גם כאלה וגם אני בתוכם, שמכניסים תוכן אחר לגמרי. בשבילי אין קבוצה סתם, אלא "הקבוצה" ב"הא הידועה" – ה"קבוצה השתפנית" שהיא צריכה לשמש לנו סמל ודוגמה לחיים חדשים, לא חיים של הכרח ושל ירושה מדורות הקדמונים, אלא חיים של רצון, חיי יצירה, חיים של שפור ושכלול של האדם החדש, אותו האדם, שצריך לשמור על "הצלם אלהים" שבו – הוא נברא; אותו האדם החדש, שצריך להתקרב לטבע ולהפך לשותף למעשי בראשית, להשתתף יחד עם הטבע ביצירה; אותו האדם החדש, שמתוך התקרבות לטבע הוא יתקרב גם לאדם – חברו ביצירה ושביחד הם מניחים יסודות חדשים לחיים חדשים ולבסוף יוצרים את אותה החברה החדשה, הבנויה על יסודות של האדם החדש והחיים המחודשים בתכנם. זהו, לפי דעתי, הרעיון היסודי, שצריכים להכניס לקבוצה. חברי הקבוצה הם הם שעושים בהם בעצמם את המהפכה הנפשית. ושהולכים בדרך המכוונת להגשמת הרעיון היסודי על ידי הבנה הדדית והשפעה הדדית.